

TEGEN DE MACHTELOOSHEID

naar 2 Korintiërs 4,6-11

tekst: Niek Schuman, 1983

muziek: Gert Landman, 1984

Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Je - zus Mes-si - as.

Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Je - zus Mes-si - as.

8 Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Je - zus Mes-si - as.

Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Je - zus Mes-si - as.

1 Broos is ons ho-pen en kwets-baar ons ge-loof, als een aar-den kruik, o zo breek - baar.

2 Maar in on-ze zwak-te vol-trekt zich Gods kracht, zijn wijs-heid is het dwa - ze van het kruis.

3 Dus ge-ra-ken wij wel vaak in het nauw, maar het snijdt ons de a - dem niet af.

4 Ook zijn wij dik-wijls ver-le - gen om raad, maar ra - de-loos hoe-ven wij niet te zijn.

5 Zelfs worden wij soms heel heftig vervolgd, maar nimmer ten diepste verlaten.

6 Al slaan de brutalen op aarde ons neer, wij raken voor God nooit verloren.

7 Zo dragen wij voelbare dood van de Heer in ons mee, zo zal ook zijn

le-ven zich voelbaar in ons openbaren.

Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias.
 Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias.
 8 Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias.
 Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias.