

ABRAHAM ZOND ZIJN ZONEN NAAR HET OOSTEN

Genève 1562



mannen:1. A - bra - ham zond zijn zo-nen naar het oos - ten,
de weg te - rug be - vo - len aan het lot;
zij gin - gen met ge-schen-ken, maar geen God,
geen woord of wet, geen Schrift om hen te troos - ten.

Jan Pasveer



vrouwen:2. Toch leer - den zij de taal der ster-ren le - zen,
tot - dat een eind kwam aan hun lan-ge nacht,
de ster heeft hen in Beth-le-hem ge-bracht:
de laat-sten zul - len hier de eer-ste we - zen.

mannen: 3. De ware zoon van Abraham moet sterven
in de Jordaan, waarin de dood zich hult;
alle gerechtigheid wordt hier vervuld,
om zo het land, de aarde te beërvan.

vrouwen: 4. Het water van de doop wordt wijn des Heren,
in Kana, waar Maria op het feest
geloofd dat Hij, de schenker van de Geest,
hier uit het niets het leven weer doet keren.

dubbelmelodie: 5. O Jezus, licht der wereld, volkenherder,
Gij die de sleutel zijt van Kanaän,
roep alle kinderen van Abraham
en help hen op hun lange wegen verder.

dubbelmelodie: 6. Gij, ster van Betlehem-, Gij wijn van Kana,
Gij die ons uitleidt door de Doodsrivier,
Gij die verschenen zijt-, wees heden hier,
waar wij uw lof bezingen: Halleluja!

tekst: Niek Schuman

melodie: Genève 1562

tegenmelodie: Jan Pasveer

zetting: Jan Pasveer



tegenstem
vrouwen
c.f. (Ps.87)
orgel

vrouwen: 4. Het water van de doop wordt wijn des Heren,
in Kana, waar Maria op het feest
geloofd dat Hij, de schenker van de Geest,
hier uit het niets het leven weer doet keren.